

מטלת צפייה במשחק פטאנק

מגישה: ירדן הר לב

מה משותף לישראלי, תאילנדי וצרפתי?
אולי זה נשמע כמו התחלה של בדיחה,
אך תופתעו לגלות שקיים מכנה משותף אמיתי.
אם בפרובנס נולדתם או בצבא התאילנדי שרתתם,
קרוב לוודאי שלמשחק פטאנק נחשפתם.
הרי בצבא תאילנד ידיעת המשחק הינה חובה ולא זכות
ואילו בצרפת משחק זה מהווה חלק בלתי נפרד מהתרבות.
אמנם גם בישראל בפטאנק משחקים,
החל משלהי שנות החמישים.
על אף שבשתי המדינות טיילתי
וברוטשילד שנתיים גרתי,
אני מודה שבמשחק פטאנק מעולם לא נתקלתי.
במבט לאחור, רק שילמתי שכר דירה
ולמעשה אף פעם לא הלכתי בשדרה.
אבל אם תשאלו אותי, אין זה יד המקרה
וכי שיעור משחק נופש נועד למלא את החלל הזה.

כמידי יום רביעי בדיוק באותה שעה,
השמש בשמיים לכבודנו יצאה.
בלי יותר מידי דיבורים ניגשנו מיד לעניינים.
בתור ספורטאית למרחקים ארוכים שרגילה להיות בתנועה,
גיליתי שקיים ענף ספורט שניתן לשחק בעמידה ואפילו בכריעה.
אמנם לא מדובר כאן בהעברת ביקורת
אלא רק בסוג של משחק כדורת.
אם כך, מה הוא בעצם משחק הפטאנק?
למי מיועד ובמה כל כך מיוחד?
בתחילתו של כל משחק כדור קטן למרכז נזרק,
למרחק של שישה עד עשרה מטרים
אשר הופך להיות הכדור שאליו מכוונים.
לכל שחקן שלושה כדורים בעלי סימון זהה
כדי להבדיל אותם מאלה של המתחרה.
אך ברוב המקרים המוקש העיקרי
טמון בכך שלצופה הממוצע קשה להבחין מה שייך למי.

כך שחוץ מאלה שמשחקים
כל היתר לא מבינים מהחיים.

הפטאנק משוחק על ידי שתי קבוצות.
אפשר ביחידים, בזוגות או בשלוש מעורבות.
כל היופי בענף הוא היותו אחד מענפי הספורט הבודדים
שבהם גברים ונשים יחד מתחרים.
למקרה שכבר הספקתם לשכוח,
גם במשחק הקורפבול שלמדנו בעבר,
המצב הוא בדיוק אותו דבר.
אולם, בשונה ממשחקי ספורט אחרים
כאן הדגש המרכזי הוא על שלושה אלמנטים די ברורים.
שילוב של טקטיקה, יכולות חשיבה וקואורדינציה
הם הבסיס לכל תכסיס.
לא במובן השלילי של המילה.
נהפוך הוא, מתוך כוונה לבצע מהלכים
אשר את מטרת המשחק משרתים.

המשימה היא כה פשוטה.
יש לזרוק את הכדור קרוב ככל האפשר
לכדור המטרה אשר בתחילת המשחק שוחרר.
אמנם זה לא כל כך קל כמו שזה נשמע
וכי נדרשת יכולת דיוק גבוהה.
מכאן ואילך תשחק הקבוצה
שכדורה אינו הקרוב ביותר לכדור המטרה.
קבוצה ראשונה אשר ל – 13 נקודות מגיעה,
היא זו שניצחה.
רק דבר אחד חשוב להבהיר
לכל המשחק בכפר או בעיר.
מספר הנקודות יהיה כמספר הכדורים שקרובים יותר לכדור המטרה,
מהכדור הקרוב ביותר של הקבוצה השנייה.
למען הסר ספק, ניתן למדוד את המרחק עם סרגל ארוך
או כפי שאני עשיתי בשיעור שלנו עם שרוך.
מסתבר לשרוך משיעורי אנטומיה בשנה הראשונה,
יש שימושים יפים גם בקורסים נוספים.

במעט שהספקנו במשחק להתנסות

לא היססנו לשאול שאלות.
אבל לא שאלנו את המורה,
אלא תלמיד אחר גם אם הוא המתחרה.
הרי מהשיעור הראשון ישנה מנטרה קבועה
אשר אומרת שילד לומד בקבוצה.
כך שלא תצליחו לשכנע אותי אחרת
אחרי שבכל שיעור אני מקבלת גושפנקה מוצהרת.

יש משהו קטן שקשה לי ממנו להתעלם,
וזוהו אותו תלמיד שבאופן מפתיע שינה את דעתו
והחליט להצטרף למשחק מיוזמתו.
מתחילת השנה הוא מתנהג כסרבן מובהק
לעובדה שיש דרך אחרת ללמד את המשחק.
במשך שבועות שלמים במכללה הוא מסתובב
כאשר הוא חש אי שקט אצלו בלב.
אך רגע לפני שסוף הסמסטר הגיע,
משהו במחשבתו פתאום הפציע.
הבנתי זאת מיד
אחרי שבחר להפסיק לשבת בצד.
בעודנו פטאנק משחקים,
לקבוצתי הצטרף והתחיל לגלגל כדורים.
למרות שלקח לי את התור בלי להודיע,
לי זה כלל לא הפריע.
הרגשתי שמשהו קרה לטובה
שרק בשבילו היה שווה להימנע מתגובה.
המשכנו יחדיו לשחק בנעימים
כשברקע צלילי מטקות נשמעים.
כאשר מוריס המפורסם מגיע במיוחד עבורנו,
אי אפשר שלא להפסיק לשחק מרצוננו.

אגלה לכם שלא הסתפקתי בטעימה קצרה
ולכן נסעתי ביום שישי בצהריים לטייל בשדרה.
שמעתי שבין המשחקים שותים קפה ובוצעים עוגה
כך שמכל הבחינות היה כדאי לצפות בתצוגה.
אז נכון, קלוריות לא ממש שורפים
והדופק עולה בעיקר בגלל הדיבורים.
יחד עם זאת המפגש החברתי הוא אחד הדברים

שהופכים את המשחק לכל כך מקסים.
אינני בטוחה אם יש עוד ענף ספורט שאינו חוצץ בין אנשים,
הן מבחינת מין והן מבחינת גיל.
כל עוד אתם רציניים
ויש לכם כדורים
אז אתם בפנים !